



HANDLA GENOM ATT
INTE HANDLA



HANDLA GENOM ATT
INTE HANDLA

DEN SOM HAR FLEST PRYLAR NÄR DEN DÖR VINNER. ELLER HUR VAR DET NU?

Vad är det vi tror oss finna där i botten av shoppingpåsen? En ny, häftigare identitet? En snyggare kropp, fastare hud, fräschare personlighet? Vissa menar att shoppingmissbruk är landets nästa stora folksjukdom. Människor brottas med ett aldrig sinande habegär och skuldsätter sig för att kunna shoppa. Oavsett om du känner igen dig eller inte kan det vara värt att fundera över dina egna shoppingvanor emellanåt. Vad är det du köper, och varför? Hur får det dig att känna och må? Shopping som hobby kan likt andra lustfyllda nöjen förvandlas till ett beroende, ett missbruk. Och här finns inga varningsskyltar från Socialstyrelsen. Tvärtom så uppmuntras du till ökade konsumtionsvanor och företagens säljande, lockande, pockande budskap omger dig överallt. I din tv, din tidning, din brevlåda, din telefon. I din mobil, din mejlbox, på radion, på datorn. På gatan, på bussen, i taxin, i hissen, på den allmänna toaletten, i botten av glaset, på stolsryggen framför dig på tåget. Och budskapen tar aldrig slut, det kommer hela tiden nya prylar, eller uppdateringar av gamla prylar... Inget du har duger och framförallt så duger inte du. Eller hur var det nu?

Är du också trött på stressen, pressen, köpprocessen och kommersen som allra tydligast infinner sig lagom till jul? Du behöver inte delta. Gör något annat istället. Valet är ditt. Säg Bye-Buy! Ta en 24-timmars paus i shoppingvardagen. **En Köpfri Dag. Lördagen den 29 november.**

För mer information: www.bnd.nu

ADBUSTERS

KAOS AGENTS*

byebuy

EN
KÖPFRIDAG

DEN SOM HAR FLEST PRYLAR NÄR DEN DÖR VINNER. ELLER HUR VAR DET NU?

Vad är det vi tror oss finna där i botten av shoppingpåsen? En ny, häftigare identitet? En snyggare kropp, fastare hud, fräschare personlighet? Vissa menar att shoppingmissbruk är landets nästa stora folksjukdom. Människor brottas med ett aldrig sinande habegär och skuldsätter sig för att kunna shoppa. Oavsett om du känner igen dig eller inte kan det vara värt att fundera över dina egna shoppingvanor emellanåt. Vad är det du köper, och varför? Hur får det dig att känna och må? Shopping som hobby kan likt andra lustfyllda nöjen förvandlas till ett beroende, ett missbruk. Och här finns inga varningsskyltar från Socialstyrelsen. Tvärtom så uppmuntras du till ökade konsumtionsvanor och företagens säljande, lockande, pockande budskap omger dig överallt. I din tv, din tidning, din brevlåda, din telefon. I din mobil, din mejlbox, på radion, på datorn. På gatan, på bussen, i taxin, i hissen, på den allmänna toaletten, i botten av glaset, på stolsryggen framför dig på tåget. Och budskapen tar aldrig slut, det kommer hela tiden nya prylar, eller uppdateringar av gamla prylar... Inget du har duger och framförallt så duger inte du. Eller hur var det nu?

Är du också trött på stressen, pressen, köpprocessen och kommersen som allra tydligast infinner sig lagom till jul? Du behöver inte delta. Gör något annat istället. Valet är ditt. Säg Bye-Buy! Ta en 24-timmars paus i shoppingvardagen. **En Köpfri Dag. Lördagen den 29 november.**

För mer information: www.bnd.nu

ADBUSTERS

KAOS AGENTS*

byebuy

EN
KÖPFRIDAG